

Driebergen / Werkendam, voorjaar 2022

LS,

Zoekt u geestelijke lectuur, om onder vluchtelingen uit de Oekraïne te verspreiden? Dan kunnen wij u helpen met twee gratis boekjes.

Eén van die boekjes is het bekende boekje *Gebedsgestalten* van ds. F. Bakker, destijds predikant te Driebergen. Daarin worden 11 facetten van het bidden behandeld.

Het andere boekje gaat over de *Bijbelse Leer, eenvoudig verklaard*. Het is geschreven door ds. B.A. Ramsbottom te Luton (Engeland). Het verscheen onder de titel *Bible Doctrines, simply explained*.

Op eenvoudige wijze worden de hoofdpunten van de leer van de Reformatie verklaard. In beknopte stukjes worden de volgende onderwerpen behandeld: God, Bijbel, Schepping, Mens, Christus, Heilige Geest, Verkiezing, Verzoening, Wederopstanding, Wedergeboorte, Heiliging, Verzoening, Eeuwigheid, Laatste Dingen.

Beide boekje zijn zowel in een Russische als in een Oekraïense vertaling te krijgen. De oudere Oekraïense vluchtelingen zijn groot gebracht met de Russische taal. Zij lezen dat zelfs gemakkelijker dan het Oekraïens. De jongeren beneden de 20 jaar hebben onderwijs ontvangen in het Oekraïens.

Wanneer u een aantal van deze boekjes gratis wilt bestellen, ga dan naar [het online bestelformulier](#) of stuur een e-mail aan hvdham@kpnmail.nl met opgave van het aantal:

... x *Gebedsgestalten* ds. F. Bakker (Russisch) НЕПРЕСТАННО МОЛЯСЬ

... x *Gebedsgestalten* ds. F. Bakker (Oekraïens) ГРАНІ МОЛИТВИ

... x *Bijbelse Leer, eenvoudig verklaard*, ds. B.A. Ramsbottom (Russisch) Доктрины Библии

... x *Bijbelse Leer, eenvoudig verklaard*, ds. B.A. Ramsbottom (Oekraïens) Доктрини Біблії

Wanneer u een gift wilt overmaken voor druk- en verzendkosten dan kan dat op bankrekeningnummer:

NL 06 RABO 037 24 18449 t.n.v. CGK Driebergen onder vermelding: Oekraïense lectuur, met vermelding van de afzender.

Of gebruik deze link:

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=M8fF5wZWRGG31ctRy1Ct2w>.

De vreemdeling die bij u verkeert, zult u niet verdrukken, maar gij zult hem liefhebben als uzelf.

God gedenke het Oekraïense volk en zegene de hulp aan de vluchtelingen.
De nabijheid van de Heere toegewenst,

ds. H. van der Ham, Driebergen (predikant voor de varenden)

ds. M. van der Sluys, Werkendam